

## Helten fra Netto

*De fleste superhelte har en skyggeside*

**S**uperkræfter har jeg ikke, og jeg ser rimelig trist ud i stram trikot. Men det forhindrer mig ikke i at være lidt af en hverdagshelt. For et par uger siden kom jeg i vejen for tre unge knægte, som forsøgte at stikke af fra vores lokale Netto med lommerne fulde. (Jeg fik lidt hjælp af en anden kunde, men det har jeg ikke fortalt nogen). Og da jeg forleden var i Netto igen, mandede jeg mig

op og satte heltemodigt et par ældre damer på plads, da de groft og ufor-skammet overfusede den unge kassedarbejder. (Her er der ikke pyn-tet på noget!)

Jeg følte mig mest som en helt ved den første episode, men jeg ud-satte mig nok for større fare ved den sidste. For de var godt nok arrige, de gamle.

I begge tilfælde blev jeg behandlet som en superhelt, da jeg kom hjem og berettede om mine vilde meritter. Børnene gjorde store øjne og fortalte om det i skolen næste



► dag. Og selv fru, som ellers kan være svær at imponere, kyssede mig på panden og hjalp med at tømme indkøbsposerne.

### Superhelte har en skyggeside

Jeg må erkende, at de to episoder er undtagelser fra, hvordan jeg plejer at agere i den slags situationer. Som regel forholder jeg mig fuldstændig passivt, mens uretfærdighederne passerer forbi. Og først bagefter ærg- rer jeg mig over, at jeg ikke greb ind. Andre gange er det faktisk mig, der bliver så tosset over en uduelig kas- semedarbejder, at der ryger en finke af panden.



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



Sognepræst Jakob From  
Søvnald, Buddinge, holder to  
minutters andagt i uge 21

**70 300 150**

**75 82 33 60**

De fleste superhelte har en skyg- geside, som konstant udfordrer deres heldemod og gode gerninger. Det er det, Paulus på en meget menneske- lig og ikke særlig helteagtig facon formulerer, når han siger: »For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg (Rom 7,19).

### Helten på korset

Kampen mod skyggesiden er livslang og et grundvilkår for enhver, der tør se sig selv i øjnene. For selv hverda- gens helte har brug for en superhelt. Én der hverken behøver kappe eller trikot, og som helt uden skyggesider træder til og tager over for vores util- strækkelighed. Det gjorde han med størst mulig effekt, da han ofrede sig for menneskeheden og tre dage ef- ter overvandt selve døden.

Så kan vi andre Netto-helte godt pakke sammen.

*Ole Noermark Larsen*

film & tro

Se de nyeste filmanmeldel-  
ser på: **filmogtro.dk**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord). Layout: Paul Erik Hummellose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Nu går jeg

Jesus sagde: »Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig: Hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Johannesevangeliet kapitel 16, vers 5-15*

## Helligånden går foran

**N**ogle gange kan det være godt at spørge sine medmennesker, hvorfor de gør, hvad de gør. Der kunne jo være specielle grunde til det.

Jesus virker næsten lidt skuffet over, at disciplene ikke spørger, hvor han har tænkt sig at tage hen. Forståeligt nok er disciplene fulde af sorg. For Jesus havde stor betydning i deres liv. Men det er som om, han ikke kan vente med at fortælle dem, hvorfor han forlader dem.

Jesus skulle være menneske, men kun i den tid det tog at holde, hvad Gud havde lovet: frelse til alle mennesker, som tror på, at hans død på korset og hans opstandelse gælder som tilgivelse og frelse for alle mennesker. Det skulle disciplene ud i verden og fortælle om.

Jesus skulle hjem til sin far, og i stedet sendte han en talsmand – Helligånden, som fortsat skulle lære dem op til at fortælle resten af verden om frelsen.

Helligånden gik samtidig foran dem og overbeviste mennesker om, at det er synd ikke at tro på Jesus. Det gør han stadig. Det er op til os, om vi vil lytte.

*Morten Stubkjær Klausen*

Foto: S1photography/iStock/Getty Images Plus



# Bøn og varme hveder

*Store Bededag var oprindeligt en fastedag*

**S**upermarkederne har sikkert haft et godt salg af varme hveder i denne uge. De varme hveder er populære i forbindelse med Store Bededag. Men hvorfor har vi egentlig en tradition for at spise dem aftenen før?

Tidligere var der stormklokkering aftenen før store bededag, noget som normalt kun foregik i nødsituationer. Men på den aften signalerede klokkerne, at al handel skulle afsluttes, beværtninger lukkes osv. Man ville sikre sig, at folk var ædru og veludhvilede til gudstjenesterne i kirkerne. Først når bededagens gudstjenester var ovre, kunne folk vende tilbage til arbejde, rejser, spil og leg.

## En gammel tradition

Loven gjaldt også bagerne. Derfor bagte de hvedeknopper dagen før, som folk kunne varme og spise på store bededag, men der gik ikke lang tid, før man begyndte at spise hvederne aftenen før, mens de stadig var friskbagte og sprøde. Tradi-



tionen har som minimum eksisteret siden midten af 1800-tallet.

Dagen er en bods- og fastedag, som blev indført den 27. marts 1686, efter at biskop Hans Bagger tog initiativ til tre faste- og helligdage i sit stift. Den midterste af dem, som skulle være en »Faste- Bods- og Bededag« for hele riget, blev vedtaget ved lov. Det er den dag, vi i daglig tale kender som *Store Bededag*.

Dagene afløste en række årlige bodsdage, som yderligere var suppleret af ugentlige og månedlige bodsdage. I dag er der kun *Store Bededag* tilbage, og i kirkens ritualbøger nøjes man med at kalde dagen »bededag«.

*Morten Stubkjær Klausen*